

## Fietsroute Poëzieknoppunten

Met de VERS app

NB De app VERS is te downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store

Lauwersoog – Lauwersmeerdijk – Broek – Hornhuizen

Lengte: 38 kilometer

Knooppunten: 73 – 5 – 8 – 9 – 11 – 37 – 22 – 35 – 22 – 19 – 12 – 11 – 9 – 10 – 7 – 6 – 5 – 73

Samengesteld door Maarten Praamstra



**Fietsknooppunt 73** zit bij de oprit naar de haven van Lauwersoog. Ruimte genoeg om je auto te parkeren (als je vanuit Groningen naar Lauwersoog fietst kan je beter starten bij de knooppunten 7 of 35).

Landinwaarts ligt de jachthaven van Lauwersoog en aan de zee kant zie je waarschijnlijk de veerboot naar Schiermonnikoog reizigers opslokken dan wel uitspugen. Doe je oortjes in en luister naar Vanessa Daniëls die in *Overwoord* dicht: 'Maar zie de zee die woorden meeneemt op haar reis/ en we weten niet of het wijs is om zoveel te delen/ maar eens de sluizen open/ stromen we over.'

Fiets weg van de haven naar de volgende 'fluisterverhalen'. Na een paar honderd meter kan je al halt houden bij **knooppunt 5**. Met zicht op schapen en de zeedijk kan je luisteren naar *het wad* van Sytse Jansma, een meertalig gedicht dat je doet verlangen het wad op te gaan.

We vervolgen echter onze weg richting **knooppunt 8**. In *ijsblauwe tanden* staat Bert Struyve stil bij de klimaatverandering. Een onderwerp dat gedurende de fietstocht nog een paar keer opduikt. Zo kan je een bordje tegenkomen met informatie over de aanstaande dijkversterking, en het aanleggen van een kwelder, waarmee in 2023 wordt aangevangen. Op de site van [Noorderzijlvest](#) lees je er alles over. Eventueel kan je nog een kijkje nemen bij het nabije uitkijkpunt en 'een verdwaald scheermes/ [...] tegen een ruisend oor' klemmen.

Bij **knooppunt 9** verlaten we het Lauwersmeergebied, maar we blijven nog een tijd de dijk volgen langs de **knooppunten 11 en 37**. Christophe Batens heeft het over knoppen die aan de toppen van je vingers verschijnen en Elisabeth Tonard dicht over een avond in de tuin. Aan je rechterhand zie je landbouwgrond zover het oog reikt. We zeggen de dijk vaarwel nadat we naar *Cabo Creus* van Bernard Lichtaard hebben geluisterd (Lichtaard was overigens het pseudoniem van de sinds kort onder eigen naam publicerende Henk Huinink).

De **knooppunten 19 en 12** kan je passeren zonder halt te houden voor gedichten. Even afstappen bij Wongema in Hornhuizen is wel een aanrader. Dit werkcafé op het platteland heeft een uitgebreide boekenkast en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Tegenover het café staat het gele kerkje van Hornhuizen dat al van verre te zien is.

**De knooppunten 11 en 9** hebben we al bezocht en nu fiets je verder langs de voormalige zeedijk richting het oefenterrein van defensie dat in het Lauwersmeer is aangelegd. Na het aanleggen van een dam in 1969 ontstond er een natuurgebied dat meer dan vijftig jaar later vol met bomen staat. Langs smalle paden gaan we langs **knooppunt 10** door naar het laatste gedicht van deze route.

Naast een waarschuwbord voor het aanpalende schietterrein vinden we knooppunt 7. Verloren tijd van Twan Vet haalt jeugdherinneringen op aan die dagen aan het strand: 'en weer het kind gevoeld/ dat vroeger in mij woonde.' Terwijl het lange gras langs je benen strijkt, vervolg je via smalle fietspaden je weg naar knooppunt 6 en dan is het nog een klein eindje naar je startpunt.

7

3

.

7

7

7

h

h

h

7

3

k

n

o

o

p

p

u

n

t

6

e

n

d

a

n

i

s

h

e

t

n

o

g