

Noordpolderzijl 2

Het land lag gelaten te wachten op het najaar,
Aangekondigd door spinnenwebben, jonge boerenkool
korter wordende avonden
en scheve borden 'Wij gaan weer naar school'

Achter het tijdloze cafeetje aan de dijk
rook het naar schapen, frituur, zeelucht en slik
en boven gerooide akkers vloog een ontsnapte vlieger
even dapper aarzelend en vrij
als de prille herfst
van mijn nieuw ontsproten ik

© Janneke Jager