

## GELOOF

een vogel zal ik niet meer worden  
weet me naar het eind te slepen  
wen glijdend aan mijn slijmerig spoor  
een vogel zal ik niet meer worden

maar wie verbiedt me te dromen  
steelse ogen opwaarts te richten  
stilste minnaar van de lucht te zijn  
wie verbiedt me te dromen

een dag zal ik mezelf ontspringen  
vleugels uit mijn klieren spruiten  
zo ga ik op als vragend licht  
en voltooi mij als de vleerslak

© Martin Schraevesande

stoorzender

het is ochtend en een feestje  
of het leuk is - al vergeten  
roer ik zwoegend in de schim van je opgepoetste  
charmes, veins-maar-raak, je praat  
nog steeds trouwens, doortjilpend  
tot je de juiste frekwensie regelt

woon ik in een oorschelp?  
zie ik eruit als een gnoom die ontworpen is voor  
jouw laatste kakofonie  
verbaal gekluisterd door salvo's aan drama, jo ik ga  
hoor  
tenminste dat vertel ik mezelf  
ik schrijf dit gedicht al in men hoofd maar  
oh leuk samen fietsen  
nee gezellig  
vaker afspreken - ja koffie ja  
even goeie vrienden; daarna blijf ik thuis

© Ylva Brouwer